



Preek

Prediking nav: Johannes 20: 15b/16/17a, 25b/27a/28, 29b

‘Als u Hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd...’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ ‘Houd me niet vast’, zei Jezus.

‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen...’ Daarna richtte Hij zich tot Thomas: ‘Leg je vingers hier...’ Thomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’

Jezus zei tegen hem: ‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Beginnen we met een bijzondere uitspraak: ‘Je kan het licht niet tegen houden, maar wèl in de donkere kamer gaan zitten.’ Op Pasen zien we eigenlijk twee dingen gebeuren. Enerzijds is er het licht van de blijde boodschap: ‘De Heer is wáárlíjk opgestaan!’ Anderzijds zijn Maria en Thomas in hun verdriet Jezus kwijt.

Voor Maria Magdalena is Hij verlosser van de angsten. Voor Thomas is Hij Meester met wie Hij liever sterft dan te leven zónder Hem. En op Pasen horen we helemaal niets over moeder Maria. Zij verloor háár kind. Eerst aan de dood. Daarna is Hij spoorloos verdwenen uit ‘t graf. En wij? Missen wij Hem?

Wie Jezus nooit kwijt geweest is, is Hem ook nooit rijk geweest. Want je mist alleen van wie je houdt. Was je ooit je huissleutel kwijt? Wat een blijdschap als je ‘m terugvindt. Maar zolang je ‘m mist, moet niemand tegen je praten. Ben je het liefst alléén. Twijfel je aan alles. Hád je ‘m maar terug, Maria...

Jezus hervinden? Vráág ‘t de eerste de beste: ‘Als u Hem weggehaald hebt, vertel me waar u ‘m hebt neergelegd.’ Dan hoort ze haar naam. Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ O, kon ‘t weer zijn als vroeger, toen Hij nog leefde. Kon ik Hem maar in een doosje doen...

Thomas was bij ‘t kruis weggelopen. Is een week alléén met verdriet. Anderen hielden contact. Werk van de Geest. Zo blijft de deur op een kier: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen.’ Dán laat Jezus zich als Getekende horen én zien. ‘Mijn Heer, mijn God!’

‘Mijn’ zegt Thomas. Zie, zegt Luther, dát is het! Persóónlijker kan geloof niet worden dan waar het zich richt op Jezus. Als Opgestane, die zegt: ‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ Na 40 dagen al zo ver. Geloof als vliegtuig, dat landt bij mist. Luisterend naar Zijn stem. Niet zien en je tóch láten leiden.

Amen.

Zondag08-04-2012 10.00

eredienst

Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant)

Thema: Jezus horen is jezus zien!

